

otc

open tuinen
commissie



tekst: Cocky Stottelaar
fotografie: bezoekers van de tuin



De schaduwtuin, een spel van licht en donker

Een schaduwtuin is de meest bijzondere tuin die je kunt maken. Hoezo donker en somber?

In 2010 werd ik gegrepen door schaduwplanten. Waarom weet ik niet meer, misschien zat het in de lucht. Mijn oog viel op *Podophyllum* 'Spotty Dotty' met zijn prachtige donkerrode bloemen onder het blad verborgen, en op *Arisarum proboscideum* met zijn muismormige bloemen waarvoor je door je knieën moet. In Engeland zag ik *Arisaema triphyllum*. Het begin van een verzamelingetje *Arisaema* (een op een aronskelk lijkende plant).

Geen beplantingsplan

Genoeg prachtige schaduwplanten maar geen plaats meer in de bestaande tuin. Gelukkig hadden we nog een rommelstuk achter in de tuin dat bestond uit een coniferengroepje en een hoop opgeschoten elzen. De coniferen werden geruimd, de elzen werden uitgedund. Het plan was inmiddels op papier gezet en kon uitgezet worden. Achter in de tuin een taxushaag met aan weerszijden *Cornus kousa*. Door rechte en gebogen paden met enkele smalgehouden beukenhagen kwamen er vakken die ingevuld konden worden. Er was geen beplantingsplan. Uitgangspunt was: witte bloemen die oplichten in de schaduw en bijzondere bladvormen met elkaar gecombineerd. Al snel bleek dat geelbladige planten zoals *Milium effusum* 'Aureum' (gouden gierstgras) en bonte *Hosta*'s minstens zoveel licht geven. Als een van de eerste werd *Podophyllum* 'Spotty Dotty' geplant in een vrij vochtig schaduwrijk deel.

thema
donker
groen



open tuinen commissie



TUIN

De tuin is geopend op zaterdag 24 en zondag 25 juni van 11.00 uur tot 17.00 uur en van 15 mei t/m 15 september op afspraak. Voor donateurs tuin gratis op afspraak. Groepen op afspraak. Entree € 4,00 incl. koffie/thee/lekkernij.

Cocky Stottelaar
Groningerweg 35, 9321 TA Peize (Drenthe)
Tel: 050-5034386
e-mail: cockystottelaar@hetnet.nl
Tuin nummer 58 in de Open Tuinen Gids

Met de klok mee:

Overzichtsfoto middendeel met op de voorgrond *Rodgersia*.

Arisaema costatum.

Arisaema Galeatum, *Dryopteris affinis* 'Cristata The King'.

Schizophragma hydrangeoides 'Moonlight' (lijkt op klimhortensia).

Arisaema tortuosum, *Hosta ventricosa*, *Calamagrostis brachytrichum*, *Diphylleia cymosa* en *Hosta millennium* op de achtergrond.

Hij kreeg gezelschap van het fijne blad van de varens *Dryopteris affinis* 'Cristata The King' en *Blechnum spicant*. In het midden de groenblijvende struik *Choisya* 'Aztec Pearl'. Later kwam hier *Cimicifuga* 'Giant Strain' bij en *Persicaria* 'Compton's Form'. Op de voorgrond *Epimediums* en aan de andere kant van de inmiddels meer dan 1 meter hoge *Dryopteris* kwam *Arisaema Galeatum* met haar enorme blad, ook een fraai contrast met het varenblad. In het drogere deel aan de rechterkant zijn ook *Epimediums* geplant (deze planten met hun in de wind bungelende elfjesbloemen en prachtig blad vormen langzamerhand ook al een verzameling) in combinatie met *Hosta*'s, *Asarum* en de varens *Athyrium nipponicum* met z'n aparte rood-grijze bladeren. De donkerroodbladige *Cimicifuga* 'Luftschlange' combineert hier mooi bij. Later in het seizoen rijst de hoge *Arisaema tortuosum* tussen de andere planten uit. Elk jaar weer een verrassing of ze komt. Begin juni is er nog niets te zien, half juni een puntje en daarna een groeispuurt. *Diphylleia cymosa*, met witte bloemen boven het aparte blad en later blauwe bessen, staat hier eigenlijk te droog. In augustus begint ze zich langzaam terug te trekken. Toch heeft ze het nog nooit af laten weten. Dit is het enige deel van de tuin dat nog wel eens water krijgt in de zomer.

In het meest zonnige deel zijn vooral planten gebruikt uit overige delen van de tuin, de witbloeiende *Filipendula camtschatica*, geitebaard, *Hosta plantaginea* en *Anemone* 'Honorine Jobert'. Deze heb ik aangevuld met witte *Thalictrum* en zilverkaars. Op de voorgrond witte zegge en gebroken hartjes.

Tegen de els groeit een inmiddels drie meter hoge *Schizophragma hydrangeoides* 'Moonlight'.

Rust en mysterie

Als ik nu vanuit de boomgaard onder de rozenpergola de schaduwtuin inloop, dan ervaar ik de rust van het geheel en het mysterie van de enkeling. Ik houd van het groen, de koelte en het gefilterde licht. Hier wil ik even blijven. Dit is ook de plek waar bezoekers even uitrusten, nadat ze de wereld van licht en kleur in de rest van mijn tuin achter zich hebben gelaten. De banken zijn altijd bezet.

In augustus/september geurt de tuin van de bloeiende *Cimicifuga*'s en *Hosta plantaginea*. Daarna is het gebeurd, de planten trekken zich terug. Alle planten, behalve de varens, worden in december afgeknepen om de sneeuwklodjes een kans te geven om te spetteren. In februari gaan honderden lampjes aan.

En dan wachten... tot het licht weer getemperd wordt door de bladeren van de bomen en de rust weer terugkeert.